



Protestantse Gemeente te Zundert

Zondag van Pasen

Dienst van Woord en Gebed op 31 maart 2024 in het Van Goghkerkje
Aanvangstijd 10.00 uur

Voorganger: André Vlieger
Organist: Jacob van Nes
Ambtsdrager: Bea Kamp

Beamteam: Jan van Malsen
Gastheer: Rinus Varenhout
Collecte: Werelddiaconaat

Pasen

Vóór de dienst zingen wij:

- **Lied** 635
- **Lied** 170 (Bundel 'Tussentijds',
melodie: lied 868)

1. Dit is de dag van het licht
en van lente, nieuw leven
van nieuwe adem, van Geest
die ons toekomst zal geven
Dit is het uur
dat ons doet zingen van vuur
aan dood en duister ontheven

2. Wij vieren God als het licht
in de mensen ontstoken
de zon van vrede en vrijheid
in ons aangebroken
Zij gaan ons voor –
gerechtigheid is haar spoor,
tot vrede zal zijn ontloken

3. Om goed te weten
dat wij zijn geroepen tot vrede
om niet verloren te zijn
aan alleen maar dit heden,
om op te staan
en nieuwe wegen te gaan
is deze dag ons gegeven

OM TE BEGINNEN

Begroeting en welkom
(door de ambtsdrager van dienst)



Liturgische schikking:

Een nieuwe week breekt aan. Het leven gaat open. De leerlingen van Jezus leven nog in het donker en kunnen het nieuwe leven van Pasen, de opstanding van Jezus nauwelijks geloven. Echter Pasen verkondigt dat Gods licht sterker is dan de duisternis. Jezus noemt Maria bij haar naam, zij wordt de eerste stralende getuige van de Opgestane. *Vanuit de bol (de aarde) stroomt het nieuwe leven. *Voorjaarsbloemen en bloeiende ranken vormen samen een levensader.

Meditatieve tekst

Een stroom van licht
verdrijft het duister.
Kleurrijke,
geurende lente.

De brandende paaskaars wordt binnengebracht (allen gaan staan)

V: De Heer is opgestaan!

G: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!

Lied: 637: 1, 2, 3 en 4

Bemoediging en groet, stil gebed
(Allen gaan zitten)

Gebed

Lied: 643: 1, 2 en 5 (Zingt nu de Heer, Hij zag ons aan)

Kyriegebed

Omwille van allen...

... bidden wij zingend tot U:

Lied 463: 8

Kyrie eleison,

wees genadig, Heer!

Breng ons naar de morgen

wacht niet langer meer

Met christenen over de hele wereld zingen wij: **Lied 624: 1, 2 en 3**

NADEREN OM TE HOREN

Gebed

Kindermoment - kinderlied

Lezing: Marcus 16: 1 - 8

Lied 125: 1, 2, en 3 (ELB)

Overweging

Lied 630: 1 en 4

BIDDEN EN GEVEN

Gebeden

Collecte

GEZEGEND OP WEG

Slotlied: 605: 1, 2, 3, 4 en 5

Zegen

Lied: 634: 1 en 2 (U zij de glorie)

Collecte bij de deur

MEDEDELINGEN

Meekijken of luisteren via de kerkomroep op Kerkomroep.nl

Dit blijft mogelijk voor diegenen die de kerk (nog) niet kunnen/willen bezoeken. Zie site www.pk-zundert.nl.

Bloemengroet

De bloemen gaan als groet naar een van onze gemeenteleden.

Wie de bloemen wil bezorgen, kan zich na de dienst melden bij de ambtsdrager.

Collecte

Scan de QR-code om te betalen voor 1e coll. 31/3/24 kerk en diaconie.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 19 november 2025.



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=pS-FmUPNSOmiAuHMIkTirg>

Scan de QR-code om te betalen voor 2e coll. 31/3/24 Werelddiaconaat.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 19 november 2025.



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=VmlbpVKgQW2VryikekXtnQ>

Volgende week, 7 april 2024

Kerkdienst om 10 uur

Voorganger: ds. Tineke Veldhuizen